

Social præsentation af Mindelunden

Udarbejdet af www.autismgoto.com – udarbejdet juli 2019, opdateret juli 2020



Jeg vil gerne besøge Mindelunden i Ryvangen. Jeg er ved at planlægge mit besøg i Mindelunden. Denne sociale præsentation af Mindelunden kan hjælpe mig med at forberede og planlægge mit besøg.

På den måde kan jeg få en god forestilling om, hvad et besøg i Mindelunden indebærer. I præsentationen kan jeg læse om det, jeg kan opleve i Mindelunden.

Når jeg besøger Mindelunden, kan jeg se grave og mindesmærker for danske frihedskæmpere under 2. verdenskrig.

Mindelunden er både en kirkegård og et naturområde. Jeg kan gå på stier og græsplæner, så jeg kan tage fornuftigt tøj og sko på, der passer til vejret.

Jeg går ind ad hovedindgangen til Mindelunden, der ligger Tuborgvej 33, 2900 Hellerup.

Trappen til indgangen



Når jeg kommer op ad trappen fra Tuborgvej, kan jeg læse denne mindeplade:

”Her skal mindes danske mænd og kvinder som gav deres liv i kamp mod fjenden under den tyske besættelse af Danmark 9. april 1940 – 5. maj 1945”

Indgangen



For enden af trappen kan jeg se vagtbygningen. Her kan jeg også finde toiletter.

Der er gratis adgang til Mindelunden, så jeg behøver ikke en billet.

Jeg kan deltage i gratis rundvisninger lørdage og søndage kl. 13. Mødestedet for rundvisningerne er ved vagtbygningen og jeg behøver ikke at tilmelde mig på forhånd for at deltage.

Informationsfolder



Ved indgangen kan jeg også tage en informationsfolder, der fortæller lidt om Mindelunden.

I informationsfolderen kan jeg bl.a. se et oversigtskort over Mindelunden.

Jeg kan gå turen rundt i Mindelunden ved at følge de 10 punkter på oversigtskortet i rækkefølge.

Jeg kan læse mere på www.mindelundenryvangen.dk bl.a. under fanen interessepunkter.

Mindelundsassistent



Hvis jeg har spørgsmål eller brug for hjælp, kan jeg altid kontakte en mindelundsassistent i vagtbygningen.

Her på billedet er det Kasper, der passer på parken og meget gerne vil fortælle om Mindelunden og svare på spørgsmål. Det kan også være at det er en af de andre Mindelundsassistenter jeg møder under mit besøg. De vil også gerne hjælpe og svare på spørgsmål.

Udstillingskabe ved vagtbygningen



Ved Mindelundens vagtbygning kan jeg se to små udstillingskabe.

Her kan jeg læse gamle avisudklip om Mindelunden og se fotos fra kort efter befrielsen.

Mindemuren – til venstre for indgangen



Først kan jeg gå til venstre efter indgangen, hvor jeg bag informationskiltet kan se Mindemuren med mindetavler for faldne frihedskæmpere.

Mindemuren



På Mindemuren kan jeg se en lang række af mindetavler for faldne, som det ikke har været muligt at finde.

Hvis jeg vil vide mere om de enkelte modstandsfolk, så kan jeg søge på Modstandsdata-basen på <http://modstand.natmus.dk/>

En mindetavle



Her kan jeg se et eksempel på en mindetavle.

På mindetavlen kan jeg læse navnet på frihedskæmperen og jeg kan se, hvornår han eller hun blev født og døde.

Oftestår der også et citat eller linjer fra et digt eller en salme, som jeg kan læse.

Mindesmærke for soldater og Det store Gravfelt



Fra Mindemuren kan jeg gå videre til Mindesmærket for danske soldater og Det store Gravfelt.

De ligger begge lige overfor Mindemuren.

Mindesmærke for soldater



Her kan jeg se Mindesmærket for de danskere, der mistede livet som soldater i dansk og allieret tjeneste i 1940-1945.

Det store Gravfelt



Ved siden af Mindesmærket for danske soldater ligger Det store Gravfelt.

Her kan jeg se et monument og en række gravsteder.

Gravsteder ved Det store Gravfelt



Her kan jeg se gravsteder for frihedskæmpere, der er faldne i kamp for Danmark.

Mindesmærke for krigssejlere



Ved siden af det store gravfelt kan jeg se Mindesmærke for krigssejlerne.

Gravlunden for KZ fanger



Fra Mindesmærket kan jeg følge stien til Gravlunden for KZ fanger.

Gravlunden for KZ fanger – gravsted



Her kan jeg se et af de mange gravsteder i Gravlunden for KZ fanger

Tilbage til vagtbygningen



Fra Gravlunden kan jeg følge stien tilbage til vagtbygningen.

Her kan jeg så gå videre ned mod Pistolskydebanen og Henrettelsespladsen

Til Pistolskydebanen og Henrettelsespladsen



Hvis jeg går af den brede sti fra hovedindgangen med Mindemuren til venstre og Det store gravfelt til højre og følger skiltene, så kommer jeg først ned til området med Henrettelsespladsen.

Henrettelsespladsen



På Henrettelsespladsen kan jeg se, hvor frihedskæmpere blev skudt efter at være blevet bundet til pæle.

Mindeplade på henrettelsespladsen



På Henrettelsespladsen kan jeg se en mindeplade for de frihedskæmpere, der døde her. Digtet på mindepladen er skrevet af Kaj Munk.

Udgang til stien til Pistolskydebanen



For at komme til Pistolskydebanen må jeg gå ud ad Mindelunden gennem denne udgang.

Så kommer jeg ud til stien, der fører til Pistolskydebanen.

Gå til højre ad stien



Når jeg er kommet ud ad udgangen, så kan jeg gå til højre mod Pistolskydebanen og følge stien et godt stykke vej.

Kom forbi sø med plæne og bålplads



På vejen til Pistolskydebanen kommer jeg forbi en sø med plæne, bænke og bålplads.

Hvis jeg har lyst og vejret er til det, så må jeg her gerne nyde medbragt mad, slappe af og nyde udsigten.

Plade ved Pistolskydebanen



Ved Pistolskydebanen kan jeg se denne mindeplade.

Her kan jeg læse, at Ingeniørkasernens militære Pistolskydebane lå her og blev brugt af den tyske besættelsesmagt ved henrettelsen af danske patrioter.

Pistolskydebanen



Her kan jeg se en af Pistolskydebanerne. Jeg kan se flere ved siden af denne.
I forgrunden kan jeg se en mindesten.

Mindesten ved Pistolskydebanen



På denne mindesten kan jeg læse, at den er rejst i mindet om henrettede danske frihedskæmpere.

Jeg har nu været rundt i hele Mindelunden.

Jeg kan vælge at blive i længere tid, hvis jeg gerne vil se noget igen eller jeg kan afslutte besøget.

Hvis jeg gerne vil hjem nu, kan jeg følge stien tilbage til parkeringspladsen eller hovedindgangen, hvor jeg kom ind.