

## Social præsentation af tur i Riis Skov

Udarbejdet af [www.autismgoto.com](http://www.autismgoto.com) i juli 2023



Jeg vil gerne besøge Riis Skov i Aarhus. Jeg vil gå en tur eller blot opholde mig i skoven. Denne sociale præsentation kan hjælpe mig med at forberede og planlægge mit besøg.

Gennem den sociale præsentation, kan jeg få en forestilling om, hvad et besøg indebærer. I præsentationen kan jeg læse om mine muligheder for f.eks. gåture og aktiviteter i skoven. Præsentationen gennemgår også de praktiske forhold i forbindelse med besøget.

På billedet ovenfor kan jeg se indgangen til Riis Skov fra pladsen ved ishuset på hjørnet af Dronning Margrethes Vej og Marienlundsvej.

Adressen er Marienlundsvej 2, 8240 Risskov.

## Kort og information



På pladsen ved ishuset kan jeg se dette oversigtskort over Riis Skov.

I skoven kan jeg gå eller løbe ture på de forskellige stier, der er afmærket på kortet. Her er også afmærket, hvor der f.eks. er hundeskov, hvor hunde ikke behøver være i snor. Jeg kan også se, hvor der er fitness- og opholdsområder, hvor der er mindesmærker og lignende og hvor der er udsigtspunkter langs stierne.

På kortet er afmærket forslag til to ruter gennem skoven, en rød på 3,3 km og en gul på 4,7 km. I denne præsentation vises turen langs den gule rute. Jeg kan selv vælge, om jeg vil gå denne rute, den røde rute eller blot følge stierne, som jeg ønsker.

## Ankomst til Riis Skov



Ved flere indgange til Riis Skov er der parkeringspladser til biler og cykler. Jeg kan parkere, hvor skiltningen viser, at det er tilladt.

Omkring pladsen ved Ishuset er der flere busstoppesteder bl.a. på Dronning Margrethes Vej og Grenåvej.

Jeg kan finde vej på f.eks. [www.rejseplanen.dk](http://www.rejseplanen.dk) eller [www.google.com/maps](http://www.google.com/maps).

## Parkering på Marienlundsvej



Her kan jeg se en parkeringsplads på Marienlundsvej cirka 100 meter fra Ishuset.

## Offentligt toilet tæt på



På Dronning Margrethes Vej få meter fra pladsen ved Ishuset er der et offentligt toilet.

## Toilet på Dronning Margrethes Vej



Her kan jeg se det offentlige toilet på Dronning Margrethes Vej.

## Den gule rute begynder her



Jeg kan nu begynde min tur rundt i Riis Skov.

Fra pladsen ved Ishuset begynder den gule rute på 4,7 km, som vises i denne præsentation.

Alle stier inde i skoven er jord- eller grusstier, der kan være ujævne. Vejrforhold kan også betyde, at stierne f.eks. kan være mudrede eller støvede.

Så jeg kan benytte fornuftigt tøj og sko, der er beregnet til vejret og forholdene.

## Bag træet begynder stien



Langs hele den gule rute kan jeg se gule mærker på nogle af de træer, som jeg går forbi.

Den gule rute begynder bag det forreste træ på billedet. Det er stien til højre, der er den gule rute.

På træet kan jeg også se et rødt mærke. Det er fordi den gule og den røde rute følger de samme stier i dele af skoven.



## Følg de gule mærker på træerne



De første cirka 800 meter af den gule rute går stien parallelt med den trafikerede Dronning Margrethes Vej, som jeg kan se og høre til højre for skoven.

Jeg kan se gule – og stadig også røde mærker – på træer langs ruten.

## Gule pile på pæle



Langs ruten kan jeg også se gule pile på pæle, som den jeg kan se bag stenen til venstre på billedet.

På disse pæle kan jeg også se små skilte, der f.eks. viser, hvor områder med hundeskov begynder og slutter.

## Udgange fra skoven



Enkelte steder på den første del af ruten langs Dronning Margrethes Vej er der ind- og udgange mellem vejen og skoven.

Men jeg kan vælge at blive i skoven og fortsætte min tur langs den gule rute.

## Skilte



Ved disse ind- og udgange – og andre steder – kan jeg se skilte, der fortæller, hvordan man kan være med til at passe på skoven og holde god ro og orden.

## Sti drejer mod venstre



Efter jeg har gået cirka 800 meter ad den gule rute, så drejer jeg nu til venstre for fortsat at følge ruten.

Jeg kan se en pæl med gul pil, der viser, hvor jeg skal dreje.

## Pæl med gul pil



Her kan jeg se pælen, hvor der er en gul pil, der viser den retning, jeg kan gå.  
Der er også en rød pil, da gul og rød rute stadig følger den samme sti

## Mod Dronningestolen/Udsigten



Jeg følger nu stien i cirka 250 meter i retning mod Dronningestolen/Udsigten.  
På træer langs stien kan jeg se mærker, der fortæller, hvilken rute jeg følger.

## Dronningestolen – udsigt over vandet



Her kan jeg se området, der kaldes Dronningestolen, hvor der er udsigt over vandet

Her kan jeg sætte mig og slappe af, hvis jeg har lyst.

Fra Dronningestolen fortsætter den gule rute til venstre og går nu langs vandet.



## Udsigtsbænke undervejs



Jeg fortsætter ad stien langs vandet.

Flere steder er der bænke, hvor jeg kan sætte mig og nyde udsigten.

## Mod Meteorstenen



Efter at have gået cirka 500 meter ad stien langs vandet, så kommer jeg til først Meteorstenen og efterfølgende Dronningestenen.

Meteorstenen kan jeg se til højre i billedet, Dronningestenen kan jeg skimte bagerst på billedet.

Meteorstenen er opsat som minde om et meteornedslag i Riis Skov i 1951.

## Meteorstenen



Her kan jeg se meteorstenen.

## Ved Dronningestenen



Ved Dronningestenen er der en lille åben plads og bænke, hvor jeg kan sætte mig.  
Fra pladsen fortsætter stien til venstre væk fra vandet.

## Dronningestenen



Dronningestenen er et mindesmærke for Dronning Margrete 1., rejst i 1913.

Mindesmærket består af en stor og to mindre sten. På den store sten er indhugget tre kongekroner over ordene "Margrete Valdemars Datter".

På den lille sten til venstre står der "1412-1912", og på den lille sten til højre står: "Dronning Margrete lod gøre Markskel for Aarhus By og sikrede derved Borgerne Besiddelsen af Riis Skov".

## Stien fortsætter i retning væk fra vandet



Jeg går nu videre mod Ferdinandspladsen, der ligger knap 250 meter fra Dronningestenen.

## Stien drejer mod højre mod Ferdinandspladsen



Jeg fortsætter mod højre ad den gule rute. Midt i billedet kan jeg skimte en pæl med gul (og rød) pil, der viser vejen.

## Ferdinandspladsen



Jeg kommer nu frem til Ferdinandspladsen.

På denne plads kan jeg se en bygning – Skydepavillonen – til højre. Den er ikke åben for offentligheden.

Jeg fortsætter lige over pladsen frem mod Salonbroen, der ligger knap 100 meter længere fremme.



## Mod Salonbroen



Her kan jeg se broen for enden af stien.

## Salonbroen



Jeg går over broen og kommer til en asfalteret vej, som jeg skal krydse. Den gule rute fortsætter på den anden side af vejen.

## Gå over Salonvejen



Jeg fortsætter nu over Salonvejen, der er en asfalteret vej.

På den anden side af vejen forsætter jeg ind i skoven igen og videre ad den gule rute.

## Følg den gule rute mod højre



Jeg fortsætter ind skoven og følger kort efter stien mod højre.

På pælen kan jeg se, at jeg skal følge den gule pil. Herfra går den røde rute en anden vej og følger ikke længere den gule rute.

## Retning mod vandet



Den gule rute fortsætter nu i retning mod vandet. På træet til højre for stien kan jeg se et gult mærke.

## Følg stien mod højre



Kort efter går jeg mod højre. Den gule pil på pælen viser vej.

## Drej mod venstre



Kort efter følger jeg stien mod venstre og går nu langs vandet igen.

## Den gule rute fortsætter langs vandet



Jeg kan gå videre cirka 450 meter på denne del af ruten langs vandet, indtil jeg når frem til en parkeringsplads.

Jeg kan se pæle med gule pile i den retning, jeg går og gule mærker på nogle af træerne.



## Udsigt over vandet



Flere steder kan jeg se ud over vandet fra stien. Jeg kan også se jernbaneskiner, der løber mellem skoven og vandet.

## Stien fortsætter ud af skoven



Til sidste bliver stien asfalteret og går ud ad skoven ned mod en parkeringsplads.

## Fra Risskovstien til Stationsgade



Jeg kommer fra det, der hedder Risskovstien og fortsætter ad det asfalterede fortov langs Stationsgade mod en parkeringsplads, der ligger til højre for skoven.

## Tilbage til skoven ved parkeringspladsen



For enden af parkeringspladsen og før det hvide hus, så går jeg til venstre ind i skoven igen.

## Ind i skov



Her går jeg ind i skoven igen og følger den gule rute.

Jeg fortsætter cirka 1100 meter ad stien, hvor jeg går parallelt med villaer og andre bebyggelser, der ligger til højre for skoven, indtil stien igen drejer, når jeg når Grenåvej.

## Krydser Østre Skovvej



På denne del af vejen krydser jeg flere steder veje, der går ud af skoven til de bebyggede områder.

Her krydser jeg Østre Skovvej og fortsætter lige ud ad stien.

## Krydser Vestre Skovvej



Lidt senere på stien krydser jeg Vestre Skovvej og fortsætter lige ud ad stien  
På træet kan jeg se et gult mærke, så jeg ved, at jeg stadig er på den gule rute.

## Til højre udgang til Grenåvej, fortsæt til venstre



Her kommer jeg frem til Grenåvej, den trafikerede vej, der løber på den anden side af træerne på billedet.

Til højre er en udgang til Grenåvej, men jeg kan fortsætte til venstre ad gul rute, der nu løber parallelt med Grenåvej.



## Følg stien til venstre



Efter cirka 350 meter drejer stien mod venstre og fortsætter ned mod Marienlundsvej.

Både pælen med en gul pil til højre i billedet og det gule mærke på træet, hvor stien drejer, viser hvilken retning, jeg kan gå.

## Udgang ved Marienlundsvej



Efter yderligere cirka 200 meter kommer jeg til udgangen fra skoven til Marienlundsvej.

Her går jeg til højre ad Marienlundsvej og fortsætter til Ishuset, hvor den gule rute slutter.

## Til højre ad Marienlundsvej



Her går jeg til højre ad Marienlundsvej på fortovet, til jeg kommer til Ishuset.

## Den gule rute ender ved ishuset



Her er jeg tilbage, hvor min tur begyndte. Jeg har nu gået hele gul rute på cirka 4,7 km.

Jeg kan vælge at afslutte mit besøg i Riis Skov her eller jeg kan gå ind i skoven igen og gå ture ad de stier, som jeg ønsker.

Jeg kan også vælge at gå hen til Bålhytten og Tumblepladsen, hvor der er store, åbne grønne arealer, muligheder for at lege og bevæge sig, borde og bænke samt den overdækkede bålhytte.

## Sti til Bålhytten og Tumblepladsen



Fra indgangen til skoven ved Ishuset går jeg ad stien midt i billedet til Bålhytten og Tumblepladsen.

## Fortsæt ad stien



Jeg fortsætter langs stien. Der er cirka 250 meter fra Ishuset til Bålhytten og Tumblepladsen.

## Bålhytten og Tumblepladsen



Her kan jeg se det store åbne område med Bålhytten og Tumblepladsen, hvor der er plads til leg og andre aktiviteter.

## Bænke ved bålhytten



Ved Bålhytten er der borde og bænke, hvor man kan sætte sig og slappe af eller nyde medbragt mad og drikkevarer.



## Afslutning af besøg i Riis Skov



Når jeg ønsker at afslutte mit ophold i Riis Skov, så kan jeg forlade skoven ved ishuset eller gennem en af de mange andre udgange fra skoven.